

TRACE

**Traditional Children's Stories for a Common
Future**

Το γάντι του γέρου



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Κάποτε υπήρχε ένας γκριζομάλλης γέρος. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του κρύου χειμώνα πήγε στο δάσος για να μαζέψει καυσόξυλα. Ξαφνικά αποφάσισε να καπνίσει την πίπα του.

Ενώ ο γέρος έψαχνε στην τσέπη του για την πίπα, τον καπνό και τον αναπτήρα, έχασε ένα γάντι. Η μάγισσα, προσπαθώντας να ξεφύγει από το κρύο, παρατήρησε το γάντι, μπήκε σε αυτό και άρχισε να χορεύει από χαρά.

Το ποντίκι, προσπαθώντας να ξεφύγει από το κρύο, έτρεξε προς το γάντι και ρώτησε, "Ποιος είναι, ποιος χορεύει στο γάντι;"

«Εγώ η βασίλισσα των μυγών. Αλλά ποιος είσαι?"

"Είμαι το ποντίκι Squeak-squeak. Σε παρακαλώ, άσε με να ζεσταθώ! ""

"Λοιπόν, σύρσου μέσα να ζεσταθείς!" Το μικρό ποντίκι μπήκε στο γάντι και οι δύο με τη μάγισσα άρχισαν να χορεύουν.

Το κουνέλι, προσπαθώντας να ξεφύγει από το κρύο, είδε το γάντι, έτρεξε κοντά και ρώτησε, "Ποιος χορεύει σε αυτό το γάντι;"

«Είμαι εγώ - η Βασίλισσα Μύγα και το Ποντίκι Squeak-squeak. Αλλά ποιος είσαι? "

"Είμαι το κουνέλι με τη λευκή ουρά. Σε παρακαλώ, άσε με να μπω μέσα να ζεσταθώ!"

"Πολύ καλά, σύρσου μέσα να ζεσταθείς!" Το κουνέλι μπήκε στο γάντι και οι τρεις άρχισαν να χορεύουν.

Ο λύκος, προσπαθώντας να ξεφύγει από το κρύο, είδε το γάντι, έτρεξε κοντά και ρώτησε, "Ποιος χορεύει σε αυτό το γάντι;"

«Είμαι εγώ – η Βασίλισσα Μύγα, το Ποντίκι Squeak-squeak και το κουνέλι με τη λευκή ουρά. Αλλά ποιος είσαι? ""

""Είμαι ο Λύκος με το μυτερό αυτί. Αφήστε με να ζεσταθώ!""

"Πολύ καλά, σύρσου μέσα να ζεσταθείς!" Ο λύκος μπήκε στο γάντι και οι τέσσερις άρχισαν να χορεύουν.

Η αρκούδα, προσπαθώντας να ξεφύγει από το κρύο, είδε το γάντι, έτρεξε πιο κοντά και ρώτησε: "Ποιος χορεύει σε αυτό το γάντι;"

«Είμαι εγώ Βασίλισσα Μύγα, το Ποντίκι Squeak-squeak, το Κουνέλι με τη λευκή ουρά και ο λύκος με το μυτερό αυτί. Αλλά ποιος είσαι? "

"Είμαι η μεγάλη αρκούδα με το πυκνό τρίχωμα. Αφήστε με να ζεσταθώ!"

"Πολύ καλά, σύρσου μέσα να ζεσταθείς!" Η αρκούδα μπήκε στο γάντι και οι πέντε άρχισαν να χορεύουν στο γάντι."

Τότε, ξαφνικά, ο κόκορας περνούσε και ξεκίνησε το τραγούδι του: ""Cock-a-doodle-doo, ας τρέξουμε γρήγορα τώρα, όλοι!""

Οι χορευτές φοβήθηκαν και όλοι άρχισαν να ξεφεύγουν από το γάντι με όλη τους τη δύναμη. Η μύγα πέταξε στο κάστρο του βασιλιά, το ποντίκι έτρεξε στο κελάρι της πατάτας, το κουνέλι - στο πεδίο του σιταριού, ο λύκος μέσα στο θάμνο, αλλά η αρκούδα έτρεξε στο δάσος. Ενώ έφευγαν, έσκισαν τα κομμάτια του γαντιού του γέροντα. Και έτσι ο γέρος περπατάει από τότε με ένα μόνο γάντι μέχρι σήμερα.